

# Tidningens innehåll:

Vid styret	4
Skåne Rundt	5
Olles B.S.A. Bil	6
Magnetkonvertering	8
Min BSA och jag	10
“Vuxen – aldrig i livet”	12
MC-rundan i Norrbotten	145
Nordic Classic Racing Cup	16
MHRF annonsblankett	mittuppslag
Klubbinfo	23
Nyheter från MHRF	24
BSA Campingen i Bankeryd	28
BSA träffen Nord	33
Regalia	37
Säljes & Köpes	38
Lokalavdelningar	39
Träffkalender	Baksidan



# MC-rundan i Norrbotten

Text och bilder: Lars-Lennart Stenberg.



MC- rundan 1 Maj i norrbotten går i fyrkanten mellan Piteå- Luleå – Boden- Älvsbyn- Piteå. Mellan 400-700 motorcyklar åker varje år denna runda.

Årets tur var i det kallaste laget. En kall nordostlig vind från Bottenviken gjorde att många inte åkte hela resan på 14 mil. Starten går i Piteå sedan åker man till Luleå, där ansluter många. Sedan fortsätter resan till Boden, mötesplatsen är järnvägsstationen.

När jag skulle ta mig in till mötesplatsen med min BSA så fick jag vänta i en bilkö i 15 min innan alla motorcyklar hade passerat. Det ser mäktigt ut när så många motorcyklar samlas. Evenemanget lockar till sig mycket folk, många vill titta på motorcyklarna och de olika märkena som finns. Jag skulle tro att det finns nästan alla nuvarande MC-märken representerade, plus tre stycken gamla engelska märken. Min kära gamla BSA B33 Swing-55, där fanns även en Matchless-54 och en AJS-54. Dessa original repade hojar fick många beundrande blickar på samlingsplatserna och under körningen.

Rast vid Solberg



Under åkturen till Älvsbyn åkte en MC- förare med en rätt ny Yamaha upp bredvid mig och mimade. "–Vilken pärla!" och tittade på min BSA. Sådana stunder känns det vårt allt slit och alla problem jag har haft under åren. Även när man åker igenom Städer, samhällen och byar samlas folk efter vägkanten för att titta på MC-tåget.

Från Boden åkte vi vidare till Älvsbyn och där gör man ett kort uppehåll för att sedan avslutande resan mot Öjebyn och Piteå. Resan avslutas i Öjebyn där man äter palt middag. Öjebyn ligger ca: 8 km från Piteås centrum. Palt är en speciell rätt från norrland bestående av potatis, vetemjöl, stekt fläsk i tärningar och salt. Fläsket bakas in i en boll som man sedan kokar i saltat vatten. Palt ser ut som ljusgråa snöbollar och tillsammans med smör och lingonsylt är det mums för en norrlänning.

Livet med min BSA började 1970 när jag köpte den av en bilhandlare i Lycksele för 1500 kr. Då hade den alla tänkbara färger, Lättmetallskärmar, rostiga fäljar och mycket mer. Varje år har den fått en liten upprustning och översyn. Det som fattas är en kromad tank och ett lamphuvud i original.

Så årets MC-runda och en femtio årig hoj känns ganska angenämt. Dessutom har den gett mig många härliga åkturer genom de 35 år den har varit i min ägo och varit en kämpe i regn och solsken. Jag åker gärna efter smala grusiga och krokiga vägar. Det finns många fina fiskeplatser här uppe om man åker efter sådana vägar, så det blir säkert även i sommar med metspöet och en ryggsäck efter nya mål.

Kanske det blir ett inlägg om en sådan tur i BSA bladet, vi får se.

Hälsningar Medlem 1476 N  
Lars-Lennart Stenberg, BODEN



Två klassiker vid isbelagd sjö.

Bodens järnvägsstation.

